

Orde van dienst voor de Vespers op woensdag 30 september 2020 Sint Janskerk Gouda

Week van de tweede zondag van de Herfst

Geloofsgetuige: Eusebius Hiëronymus, kluisenaar en leraar van de kerk (30 september)

Voorganger: ds. Jacobine Scholte-De Jong

Cantor-organist: Gerben Budding

Cantorij

Stilte en uurslag

Allen gaan staan

‘Sei stille dem Herrn’ (uit: Elias) – F. Mendelssohn

Openingsvers en Lofprijzing

I Voorganger II Allen

Heer, open mijn lippen.
II (allen)
Mijn mond zal zingen van uw eer.
I
God, kom mij te hulp.
II (allen)
Heer, haast U mij te helpen.
allen
Eer aan de Vader en de Zoon en de heili - ge Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Halle - lu - ja.

Allen gaan zitten

Hymne

Gz. 460:1, 2 en

5

Psalmgebed

Ps. 4

Zie Liedboek v.d. Kerken

Zie bijlage

Schriftlezing

Stilte

Musica pro Deo

'Wer mich liebet' – M. Vulpus

Canticum

Gz. 66 (1 cantorij, 2 en 3 gemeente, 4 orgel, 5 en 6 gemeente)

Zie Liedboek v.d. Kerken

Gebeden

Avondgebed

Voorbeden

Telkens besloten met: zo bidden wij tezamen...

'Heer, ontferm U'

Stil gebed

In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden:

Onze Vader... (Gz. 369e)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij no-dig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan U behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Allen gaan staan

Zegenbede

I Voorganger II Allen

De Heer schenke ons zijn zegen,
 Hij beware ons voor onheil
 en geleide ons tot eeuwig leven.
 // (allen)
 Amen.

We verlaten in stilte de kerk

Volgende Vespers op **7 oktober** 19.30 uur.

De Vespers in de Sint Janskerk gaan uit van de Protestantse Gemeente Gouda.

Bijlage - Psalm 4

Antifoon



(9b) Gij al - leen doet mij vei - lig wo - nen.



- 2 Als ik roep, antwoord mij, o God mijner gerechtigheid, die mij ruimte maakt in benáuwdheid; *
wees mij genadig en hoor mijn gebèd.
- 3 Gij mannen, hoelang is mijn eer tot versmáding, *
hoelang hebt gij ijdelheid lief, jaagt gij de léugen na?
- 4 Weet toch, dat de Here Zich een gunstgenoot heeft áfgezonderd; *
de Here hoort als ik tot Hem ròep.
- 5 Weest toornig, maar zondigt níet; *
spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt.
- 6 Brengt offers naar de éisen *
vertrouwt op de Hère.
- 7 Velen zeggen: Wie zal ons het góede doen zien? *
Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Hère!
- 8 Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegéven *
dan toen hun koren en most overvlòedig waren.
- 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds ínslapen,*
want Gij alleen, o Here, doet mij vèilig wonen.

Antifoon

Tekst: NBG 1951

Muziek: Gerben Budding

Onberijmd Psalter t.b.v. Vespers Gouda