

Orde van dienst voor de Vespers 2 maart 2022 Sint-Janskerk Gouda

Begin van de Veertigdagentijd - Aswoensdag

Voorganger: Janneke Bregman

Organist: Bas Koster

Geloofsgetuige: Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875), leraar van de kerk

Stilte en uurslag - Allen gaan staan

Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen)

Schuldbelijdenis

V:

Voor U belijden wij, almogende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad, in het kwade dat wij hebben gedaan en in het goede dat wij hebben nagelaten. ... gebedstilte ...

A:

Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat wij U mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeve ons onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.

Allen gaan zitten

Lezing Joël 2:12-18

Hymne 536:1 en 2 (allen)

Lezing 2 Kor. 5:20-6:2

Psalmgebed Psalm 51 (z.o.z.) (allen)

Lezing Matt. 6:16-18

Stilte

Canticum 157^a (1 allen 2 dames 3 heren 4 allen)

Avondgebed - Voorbede met acclamatie 535a (allen) - **Onze Vader** gesproken (allen)

Allen gaan staan

Hymne 536:3 en 4 (allen)

Zegenbede 190a (I voorganger II allen)

Allen verlaten in stilte de kerk

Psalms 51

Antifoon en Psalmtoon



Verzen om beurten, de cantorij begint.

3 God, wees in uw vriendschap mij genádig, *
wis, overvloedig in ontferming,
mijn misstappen weg!

4 Was mij geheel schoon van mijn ónrecht, *
van mijn zonde maak mij réin!

5 Want van mijn misstappen heb ik wéét, *
mijn zonde heb ik tegenover mij
voortdúrend.

6 Voor u en u alleen heb ik gezondigd;
wat in uw ogen kwaad is
deed ik, zodat gij
in uw recht staat met uw wóord *
en zuiver zijt in uw gericht!

7 Wel was mijn aanvang omgeven door
ónrecht *
en heeft in zonde
mijn moeder mij ontvángen;

8 toch verlangde u tot op de bodem tróuw, *
en gaf u mij in het verborgenst
kennis van wíjsheid.

9 Ontzondig mij met hysop,
dan word ik réin, *
was mij,
en ik word witter dan snéeuw!

10 Doe mij horen verrukking en vréugde, *
dan juichen
de beenderen die gij hebt verslágen!

11 Verberg uw aanschijn voor mijn zónden, *
wis al mijn ongerechtigheden wég!

12 Schep mij een hart gereinigd, o Gód, *
schenk in mijn binnenste
opnieuw een geest standvástig!

13 Verwerp mij niet van voor uw áanschijn, *
de geest van uw heiligdom,
neem die niet van mij wég!

14 Keer tot mij weer
met verrukking om uw reddende wérk, *
een geest
vol aandrift moge mij onderstéunen!

15 Wie misstappen zetten
zal ik uw wegen léren, *
zondaars
keren tot u terúg!

16 Ontruk mij aan bloedschuld, God,
de God die mij rédt, *
laat mijn tong
om uw gerechtigheid júbelen!

17 Heer-over-mij, open mijn líppen, *
en mijn mond
zal melden uw lóf!

18 Want uw verlangen gaat niet uit
naar een óffer, *
ik geef wel, maar een opgangsgave
kan u niet behágen:

19 offers voor God zijn een gebroken geest,
een hart gebroken en verslágen, - *
God,
die zult gij niet veráchten!

20 Doe in uw welbehagen Sion góed, *
bouw op
Jeruzalems múren!

21 Dan verlangt ge naar gerechte offers,
een opgangsgave geheel en ál, *
dan klimmen er weer varren op uw áltaar!

Allen herhalen antifoon

Tekst: Goudse Bijbel

Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda