

Orde van dienst vespers woensdag 22 november 2023 Sint-Joostkapel Gouda

Week van de tweede zondag van de voleinding

Geloofsgetuige: Caecilia – martelares en patrones van de kerkmuziek

Voorganger: ds. Joas van der Schoot

Cantor-organist: Gerben Budding

Stilte en uurslag

Allen gaan staan

Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente)

Hymne 747:1 cantorij 2 allen 3 allen

Allen gaan zitten

Psalmgebed 98f met antifoon A

Lezing-Stilte

Musica pro Deo ‘Cantantibus organis’ – Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564)

Cantántibus órganis
decantábat Cæcília virgo soli Dómino Deo, dicens:
Fiat Dómine cor meum et corpus meum immaculátum
ut non confúndar.

Terwijl de instrumenten speelden,
Zong de maagd Cecilia alleen voor de Heer, zeggende:
‘Heer, laat mijn hart en lichaam ongeschonden blijven, dat ik niet te schande zal worden’.

Cæcília virgo gloriósa
semper evangélium Christi gerébat in péctore suo
et nunquam a collóquiis divínis
et oratióne cessábat.

Cecilia, dienstmaagd van God,
droeg altijd het evangelie van Christus in haar hart,
en nimmer week zij van goddelijke gesprekken en het gebed.

Canticum z.o.z.

Avondgebed – Voorbede met gesproken acclamatie ‘Heer, ontferm U’ **Onze Vader** gesproken

Allen gaan staan

Hymne 747:6 t/m 8

Zegenbede 190a

Allen verlaten in stilte de kerk