

Orde van dienst vespers 10 februari 2021 Sint Jan Gouda

Week van zondag Sexagesima

Voorganger: Bert Robben

Cantor-organist: Gerben Budding

Cantores: Nienke van Winkelen, sopraan en Rens van der Hee, bas

Stilte

Koorgebed 'Erhöre mich wenn ich rufe', SWV 289 – Heinrich Schütz (1585-1672)

Psalm 4:2 Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig, und erhöre mein Gebet

Psalm 5:3a vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott.

Openingsvers en Lofprijzing 190a*

Hymne 807

Psalmgebed Psalm 21 (zie bijlage)

Lezing

Stilte

Musica pro Deo Aria 'Widerstehe doch der Sünde', BWV 54 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Widerstehe doch der Sünde,
sonst ergreift dich ihr Gift.
Laß dich nicht den Satan blenden;
denn die Gottes Ehre schänden,
trifft ein Fluch, der tödlich ist.

Weersta toch de zonde,
anders krijgt haar gif je te pakken.
Laat Satan je niet verblinden;
want zij die Gods eer schenden
worden getroffen door een vloek die dodelijk is.

Canticum 157c

Avondgebed

Voorbede met acclamatie 367e

Onze Vader 369b

Avondlied

'Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ', BWV 6 – J.S. Bach (1685-1750)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist,
dein göttlich Wort, das helle Licht,
laß ja bei uns auslöschen nicht.
In dieser letztn betrübten Zeit
verleih uns, Herr, Beständigkeit,
daß wir dein Wort und Sakrament
rein bhalten bis an unser End.

Blijf toch bij ons, Heer Jezus Christus,
omdat het nu avond geworden is,
uw goddelijk Woord, het heldere licht,
laat dat bij ons niet uitdoven.
Verleen ons, Heer, standvastigheid
in deze laatste, droeve tijd,
zodat wij uw Woord en Sacrament
zuiver houden tot aan ons eind.

Zegenbede 190a

*genoemde nummers komen uit *Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk*

Psalm 21

Antifoon



Psalmtoon



2 Heer, de koning is blij over uw mácht.*
Hij juicht over al het goede dat U hem géeft.

3 U heeft hem alles gegeven wat hij wénste.*
U heeft alles gegeven waar hij U om vróeg.

4 U bent goed voor hem, nog voordat hij om iets heeft gevraagd.*
U heeft een prachtige gouden kroon op zijn hóofd gezet.

5 Hij vroeg U om leven. U gaf wat hij vróeg.*
U gaf hem een heel lang léven.

6 U bent altijd zo góed voor hem!*U heeft hem rijk, machtig en geéerd gemaakt.

7 U stort altijd uw goedheid over hem úit.*
U bent dicht bij hem. Dat maakt hem vrolijk en blij.

8 Want de koning vertrouwt op Ú, Heer.*
Hij wankelt niet dankzij de goedheid en liefde van de Allerhoogste Gód.

9 Uw hand zal al uw vijanden tréffen.*
U zal al uw vijanden verníetigen.

10 Uw woede zal hen verníetigen,*
zoals hout in de oven wordt verbrand door het vúur.

11 U zal hun kinderen van de aardbodem wégvegen.*
Hun familie zal niet langer blijven bestáan.

12 Ze proberen wel kwaad te doen, ze smeden wel allerlei plánnen,*
maar tegen U kunnen ze niet óp.

13 Ze worden het doelwit van uw píjlen.*
U legt een pijl op uw boog en schíet op hen.

14 Heer, laat zien hoe máchtig U bent!*Wij zullen liederen zingen over uw machtige dáden.

Herhaal Antifoon

Tekst: Basisbijbel

Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda