

## **Bijlage orde van dienst voor de Vespers op woensdag 7 oktober Week van de derde zondag van de herfst**

*Geloofsgetuigen: Sara, Rebekka, Lea en Rachel – aartsmoeders*

Voorganger: ds. Kees van den Berg

Cantor-organist: Gerben Budding

Medewerking van de cantorij

**Psalmgebed:** Psalm 1 (zie ommezijde)

### **Musica pro Deo:**

'Wie lieblich sind deine Wohnungen' (uit: Ein Deutsches Requiem)  
Johannes Brahms (1833-1897)

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth!  
Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn;  
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.  
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar.

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.  
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.  
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.  
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.  
(Psalm 84: 2, 3, 5)

**Hymne:** NLB 738 'Kom zing het lied van Eva'

## Psalm 1

### Antifoon (vers 6)



De HEER be schernt de weg van de recht vaar-di-gen, de weg van de wet-te-  
lo - zen loopt dood.

### Psalmtoon



- 1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwáad doen,\*  
die de weg van zondaars niet betreedt,  
bij spotters niet aan tåfel zit,
- 2 maar vreugde vindt in de wet van de HÉÉR\*  
en zich verdiept in zijn wet, dag en nàcht.
- 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend wáter.\*  
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.  
Alles wat hij doet komt tot bløei.
- 4 Zo niet de wettelózen!\*Zij zijn als kaf dat verwaait in de wìnd.
- 5 Wettelozen houden niet stand waar recht héerst,\*  
zondaars niet in de kring van de rechtvåardigen.
- 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvåardigen,\*  
de weg van de wettelozen loopt døod.