

## **Bijlage orde van dienst voor de Vespers op woensdag 16 december**

### **Week van de derde zondag van Advent ('Gaudete')**

Voorganger: Bert Robben  
Cantor-organist: Gerben Budding  
Cantorij

Geloofsgetuige: Daniël, profeet

Hymne (na openingsvers):  
Gz. 98 (LvdK)

Psalmgebed:  
Psalm 14

Musica pro Deo (na stilte):  
'Hail true body' – S. Vann

1 Hail, true Body, born of Mary,  
by a wondrous virgin-birth.  
You who on the Cross were offered  
to redeem us all on earth;

2 You whose side became a fountain  
pouring forth your precious blood,  
give us now, and at our dying,  
your own self to be our food.

O kindest Jesu, O gracious Jesu,  
O Jesu, O Jesu, blessed Mary's Son.

Canticum:  
Magnificat in G - H. Sumsion  
Omsloten door de O-antifonen *Clavis en Oriens* (Gz. 466, Liedboek 2013)

Avondlied:  
Gz. 130 (LvdK)

## Psalm 14

**Antifoon** Er is niemand die goed doet (1)



## Psalmtoon



1 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen Góð.\*

Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die góed doet.

2 De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de ménsenkinderen,\*  
om te zien, of iemand verstandig ware, die Góð zocht.

3 Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stínkende geworden;\*  
er is niemand, die goed doet, ook niet één.

4 Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof zij bróod  
aten?\*

Zij roepen den HÉERE niet aan.

5 Aldaar zijn zij met vervaardheid verváard;\*  
want God is bij het geslacht des rechtváardigen.

6 Gijlieden beschaamt den raad des elléndigen,\*  
omdat de HEERE zijn Tóevlucht is.

7 Och, dat Israëls verlossing uit Sión kwame!\*

Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israël zal  
verblíjd zijn.

Antifoon

Tekst: Statenvertaling

Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda